

## ΟΧΙ στην ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ της κατάπτυστης απόφασης της Διοίκησης Ανδρούτσου

Εν μέσω πανδημίας και σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η Δημοτική Αρχή της Ανδρούτσου επέλεξε να ολοκληρώσει την πλήρη ιδιωτικοποίηση του Πράσινου στο Μπραχάμι. Η εισήγηση της Δημ. Αρχής, μέσω του Αντιδημάρχου Πρασίνου, Α. Αδαμόπουλου, με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση χώρων πρασίνου: πλατειών, πάρκων, παιδότοπων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων» **ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** του Τμήματος Πρασίνου σε **ΙΔΙΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ** έως το 2022 (σε 1<sup>η</sup> φάση), και το ύψος της σύμβασης φτάνει τα 468.622,73 ΕΥΡΩ.

Προς ενημέρωση των δημοτών, να διευκρινίσουμε ότι:

1<sup>ο</sup>) η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από 9 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα 6 είναι της Δημοτικής Αρχής, και τα 2 είναι της μείζονος αντιπολίτευσης, δηλαδή της παράταξης της ΝΔ – Πρεκετέ, και το 1 της Λαϊκής Σύσπειρωσης, ως 3<sup>η</sup> δύναμη στη σειρά στο Δημοτικό Συμβούλιο. **Αυτόματα, από τη σύνθεση και τις αποφάσεις της Ο.Ε. αποκλείονται οι υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης και εξασφαλίζεται τεχνητά η πλειοψηφία της Διοίκησης.**

2<sup>ο</sup>) η δυνατότητα να αποφασίζονται τόσο κρίσιμα ζητήματα για το δήμο από την Οικ. Επιτροπή και όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο, **δόθηκε από την Κυβέρνηση της ΝΔ** μετά τις εκλογές του 2019, προκειμένου να εξασφαλίσει τη λήψη τέτοιων αντιλαϊκών αποφάσεων, ξεπερνώντας τα εμπόδια που πιθανά θα συναντούσαν από τη μη πλειοψηφία των Δημοτικών Αρχών στα Δημοτικά Συμβούλια.

3<sup>ο</sup>) η **Κυβέρνηση της ΝΔ**, αξιοποιώντας την περίοδο της πανδημίας, **έδωσε περαιτέρω τη δυνατότητα γρήγορης ανάθεσης υπηρεσιών των δήμων σε ιδιώτες**, ικανοποιώντας τις χρόνιες απαιτήσεις και «ορέξεις» των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για απρόσκοπτη κερδοφορία εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων και αναγκών.

4<sup>ο</sup>) η Δημ. Αρχή της Ανδρούτσου στο Δ.Σ. σε σύνολο 41 Δημ. Συμβούλων έχει 17, και υπολογίζει στη δύναμή της 3 Δημ. Συμβούλους από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ – ΜΕΤΕΧΩ με τους οποίους «τα έχει κάνει πλακάκια». Συνεπώς, **δεν έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία**, παρά μόνο εάν υποστηριχθεί και από άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

5<sup>ο</sup>) η **επίμαχη συνεδρίαση της Ο.Ε. πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη**, παρόλο που οι περιορισμοί λόγω πανδημίας έχουν ήδη αρθεί, και υπάρχει η δυνατότητα να γίνει με φυσική παρουσία λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας των συμμετεχόντων. Με αυτή τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης **αποκλείει την παρουσία των εκπροσώπων φορέων & σωματείων της περιοχής και κατοίκων για θέματα που τους απασχολούν.**

6<sup>ο</sup>) με τα παραπάνω δεδομένα, η Δημ. Αρχή αξιοποίησε τη δυνατότητα που της έδωσε η Κυβέρνηση και μεθόδευσε την ιδιωτικοποίηση του Πράσινου στην Ο.Ε., **ΧΩΡΙΣ να έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία στο Δ.Σ., ΧΩΡΙΣ να προβεί σε ενημέρωση όλων των δημοτικών παρατάξεων, και με τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ της παρουσίας του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου μας, που εκφράζουν την αντίθεση και έντονη διαμαρτυρία τους για αυτήν την απόφαση.**

Η αιτιολογική έκθεση που συνόδευε την ιδιωτικοποίηση αξιοποίησε ως δικαιολογία: α) τις ελλείψεις – που χρονίζουν – σε προσωπικό και σε εξοπλισμό στο Τμήμα Πρασίνου, β) και τις ανάγκες των κατοίκων για

ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, που πρέπει να είναι καθαροί, περιποιημένοι, όμορφοι. **Υπαρκτά – σοβαρά προβλήματα για τα οποία οι ευθύνες βαραινουν τη Δημ. Αρχή της Ανδρούτσου.** Εδώ και χρόνια υλοποιεί τις κατευθύνσεις όλων των Κυβερνήσεων – ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ – που, διαδοχικά και με σχέδιο, απαγορεύουν προσλήψεις, μειώνουν & απαξιώνουν το προσωπικό των δήμων, μειώνουν την κρατική χρηματοδότηση, ενισχύουν την ανταποδοτικότητα και αυξάνουν την τοπική φορολογία, υποβαθμίζουν τις Δημοτικές Υπηρεσίες. **Η Δημ. Αρχή στις 3 θητείες της, πλάι-πλάι με την εκάστοτε Κυβέρνηση, έστρωσε καλά το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών. Στο Πράσινο το έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια κομμάτι – κομμάτι για να έρθει τώρα να το αποτελειώσει, βάζοντας μπροστά ως δικαιολογία τα αδιέξοδα της δικής της πολιτικής.**

**Για ΟΛΑ τα παραπάνω, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Αγίου Δημητρίου έχουμε διαφωνήσει εδώ και χρόνια (όπως επαναλάβαμε και στην Ο.Ε.) και έχουμε καταγγείλει τις πρακτικές και τους τακτικισμούς Κυβέρνησης και πρόθυμων Δημοτικών Αρχών όπως της Ανδρούτσου, για να ισοπεδώσουν τον Δημόσιο χαρακτήρα Υπηρεσιών των Δήμων, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα σε επιχειρηματικά συμφέροντα, με καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ΟΤΑ, και με αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος μέσω της αυξανόμενης τοπικής φορολογίας και της εμπορευματοποίησης των Δημοτικών Υπηρεσιών και Υποδομών.**

Θεωρούμε δίκαιη την αγανάκτηση των εργαζομένων του Δήμου και **καλούμε μαζί τους τη Δημοτική Αρχή να ΑΠΟΣΥΡΕΙ την απόφαση για την ιδιωτικοποίηση του Πρασίνου. Αιτούμαστε να τεθεί το θέμα σε τακτική ημερήσια διάταξη σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα εξασφαλιστεί η φυσική παρουσία και των Δημοτικών Συμβούλων και του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας.**

**Απαιτούμε από την Κυβέρνηση και τη Δημοτική Αρχή, και καλούμε τους εργαζόμενους του Δήμου να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις για:**

- Μαζικές προσλήψεις όλου του απαραίτητου προσωπικού, στο Πράσινο, αλλά και στις υπόλοιπες Δημοτικές Υπηρεσίες, με μόνιμη σχέση εργασίας και εξασφαλισμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
- Μονιμοποίηση ΤΩΠΑ όλων των συμβασιούχων του Δήμου, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
- Καμία ιδιωτικοποίηση – καμία εμπορευματοποίηση του Πρασίνου και των υπόλοιπων Δημοτικών Υπηρεσιών. Εξασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα τους.
- Κρατική Χρηματοδότηση, επαρκή και πλήρης, για τη λειτουργία των Δήμων. Να σταματήσει ο έλεγχος του Οικονομικού Παρατηρητηρίου για τον ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων των Δήμων. Να καλυφθούν από το κράτος τα οφειλόμενα προς τους Δήμους.
- Κατάργηση της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών όπως στην καθαριότητα.
- Μείωση της τοπικής φορολογίας εις βάρος των λαϊκών οικογενειών – με πλήρη κατάργηση σε άνεργους, σε ΑμεΑ, σε πολύτεκνους κλπ, καθώς και σε αυτοαπασχολούμενους, μικρούς επαγγελματίες και εργαζόμενους της περιοχής που έχουν πληγεί βαριά από τα έκτακτα μέτρα στην πανδημία και – με ταυτόχρονη αύξηση στους μεγάλους επιχειρηματίες που δρουν στο Δήμο.
- Ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης προς το Τμήμα Πρασίνου για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες στην περιοχή, στις πλατείες, τα πάρκα, τους κοινόχρηστους χώρους γενικά. Διασφάλιση περισσότερων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων. Όστε να μπορούμε όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να χαιρόμαστε τις γειτονιές μας, να απολαμβάνουμε την πόλη μας, μία ανάγκη που ήρθε ακόμη πιο έντονα στο προσκήνιο μέσα στην πανδημία.