

Ανεπαρκή μέτρα και ... πολλά ερωτηματικά μπροστά στο άνοιγμα των σχολείων

Η προστασία της υγείας και η ασφάλεια των μαθητών είναι πρώτης προτεραιότητας για κάθε οικογένεια. Η Λαϊκή Σύσπείρωση έγκαιρα έθεσε το ζήτημα στο ΔΣ για τα σχολεία όλων των βαθμίδων και τους παιδικούς σταθμούς, ζητώντας ενημέρωση για το ποια μέτρα έχουν παρθεί. Απαιτήσαμε αίθουσες κατάλληλες για τους μαθητές (τήρηση των αποστάσεων, του εξαερισμού κ.λπ.), μείωση των μαθητών ανά τμήμα, προσλήψεις μαζικές μόνιμου προσωπικού, παιδαγωγικού και βοηθητικού.

Από την πρώτη στιγμή της καραντίνας αναδείξαμε τις ελλείψεις στην καθαριότητα, και την καταπάτηση δικαιωμάτων των σχολικών καθαριστριών μέσα από το απαράδεκτο καθεστώς σύμβασης έργου, όπως τη μη τήρηση του ωραρίου τους από τη διοίκηση του δήμου, τη μη δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού κ.ά. Είναι επιτακτική αναγκαιότητα η μονιμοποίηση όλων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Η Δημοτική Αρχή της Ανδρούτσου επέλεξε να μην απαντήσει επί της ουσίας σε αυτά τα ζητήματα. Ατέρριψε το αίτημα της Λαϊκής Σύσπείρωσης οι συνεδριάσεις να πραγματοποιούνται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, σε αίθουσα μεγαλύτερη (όπως το δημοτικό θέατρο) με την τήρηση μέτρων και αποστάσεων, ώστε να διεξάγεται ουσιαστική συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων που πλήττονται ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας και κρίσης (ξανά).

Αντίθετα, η Δημοτική Αρχή συνέχισε είτε α) τις δια περιφοράς συνεδριάσεις – δηλαδή μέσω mail- (στα νομικά πρόσωπα παιδείας και πολιτισμού-αθλητισμού), μην επιτρέποντας καμία ουσιαστική συζήτηση, είτε β) τις τηλεδιασκέψεις, όπως στην τελευταία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. **Μάλιστα, στην εν λόγω επιτροπή ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΨΕ στην ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ να παρευρεθεί ώστε να ενημερωθεί άμεσα για τα μέτρα που έχουν παρθεί και να ακούσει από το συλλογικό όργανο των γονέων του δήμου προβλήματα – αιτήματα - ανησυχίες.**

Η ανακοίνωση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και κατ' επέκταση της Δημοτικής Αρχής, σε σχέση με το άνοιγμα των σχολείων, αφήνει αναπάντητα ερωτήματα:

Ζήτημα 1ο: Μιλάει για «εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων αντισηπτικών στα σχολεία», όταν παραδέχεται ότι το Υπουργείο έχει αποστείλει ποσότητα μικρότερη των αναγκών, εναποθέτοντας την ευθύνη στους δήμους (που συνεχίζουν να υποχρηματοδοτούνται), τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς. Μιλάει για παροχή μικρής ποσότητας μασκών, για όσους το ζητήσουν.... Ουδείς λόγος για γάντια, ενώ οι απολυμάνσεις, λέει, θα γίνουν όπου ζητηθεί για «ψυχολογικούς λόγους». Τα σχόλια περισσεύουν...

Ζήτημα 2ο: Μιλάει για υπηρεσίες καθαριότητας «καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με μετακίνηση των καθαριστριών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Τι θα γίνει, όμως, α) με τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία εάν τελικά επαναλειτουργήσουν το επόμενο διάστημα; β) με το σύνολο των σχολείων από Σεπτέμβρη; Η μόνη απάντηση που δίνει η Δήμαρχος είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου, προσωρινού, προσωπικού καθαριότητας, για λίγους μόνο μήνες.

Ζήτημα 3ο: Παραμένουν, για άλλη μία φορά, στον αέρα οι καθαρίστριες που εργάζονται με σύμβαση έργου, μας και οι συμβάσεις τους λήγουν τον Ιούνιο. Μάλιστα, η Δήμαρχος δεν παραλείπει να υπονομεύει τον αγώνα αυτών των εργαζομένων που είναι σε εξέλιξη, λέγοντας ότι αφού έχασαν το δικαστήριο, όπου διεκδίκησαν νομικά τη μονιμοποίησή τους, οι διεκδικήσεις τους βρίσκονται σε δυσμενή θέση. Άρα τα σχολεία μας παραμένουν αθωράκιστα από άποψη καθαριότητας και γενικά, και ειδικά κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, καθώς δεν προβλέπεται ούτε μονιμοποίηση αυτών των καθαριστριών, ούτε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Ζήτημα 3ο: Δεν ευτώθηκε τίποτα για την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαίδευση, για την παροχή δωρεάν ηλεκτρονικών μέσων σε όλους τους μαθητές. Μένει στο απυρόβλητο η πολιτική της

Κυβέρνησης με το χάλι της τηλεκπαίδευσης. Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες οι σχολικές επιτροπές συγκέντρωναν αιτήματα για tablet μόνο για μέρος **και όχι για το σύνολο των μαθητών**.

Ζήτημα 4ο: Παραμένει αδιευκρίνιστο πώς θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών. Αρκεί ο εξερισμός των αιθουσών με ανοιχτά παράθυρα;

Ζήτημα 5ο: Κουβέντα δεν γίνεται για το νομοσχέδιο έκτρωμα της Κυβέρνησης εν μέσω πανδημίας, που μεταξύ άλλων, αντί να μειώνει, **αυξάνει τους μαθητές σε 26 ανά τμήμα** σε δημοτικά & νηπιαγωγεία. Προφανώς, η Δημοτική Αρχή θα βρει τρόπο να «καλύψει» την κυβερνητική αντικειμενική πολιτική, όπως ακριβώς έκανε πέρυσι με τα προνήπια, που αλλού στρίμωξε, κι αλλού μετακίνησε νήπια για να παρουσιαστεί ως πετυχημένη (!) η δίχρονη προσχολική αγωγή στο δήμο μας.

Ζήτημα 6ο: Ακριβώς όπως η Κυβέρνηση της ΝΔ, η Δημοτική Αρχή εναποθέτει τη λύση της προστασίας της υγείας των μαθητών στην περίφημη «**ατομική ευθύνη**» των ίδιων, ελπίζοντας, όπως λέει, ότι τα μεγαλύτερα παιδιά θα δείξουν υπευθυνότητα στην τήρηση των μέτρων.

Από την πλευρά μας δεν ελπίζουμε, αλλά **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ η Κυβέρνηση, το Κράτος, ο Δήμος, να ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ και να προχωρήσουν σε ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας μας και των παιδιών μας.**

Όπως και στο ζήτημα της **ΥΓΕΙΑΣ**, όπου η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, και η βαριά ευθύνη του κράτους γι' αυτές, κρύβονται πίσω από τη λογική της «ατομικής ευθύνης», έτσι και στην **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**. Οι τερατώδεις ελλείψεις υποδομών, εξοπλισμού και προσωπικού, κρύβεται πίσω από την «ατομική ευθύνη» μαθητών – εκπαιδευτικών – γονιών. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που «**ψιθυρίζεται**» από Κυβέρνηση, Δήμο, τοπικούς συνδικαλιστές και παράγοντες προς τους γονείς είναι «**κρατείστε τα παιδιά σπίτι σας**». Ενώ, αυτό που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας είναι να επιστρέψουν στα σχολεία τους, στην καθημερινότητά τους, να κοινωνικοποιηθούν και να μορφωθούν ουσιαστικά, χωρίς να βάλουν οι γονείς το χέρι στην τσέπη. Να επιστρέψουν στα σχολεία τους με πλήρη ασφάλεια και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας τους, έχοντας ταυτόχρονα ένα αναβαθμισμένο και εκσυγχρονισμένο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα καλύπτει κάθε οικογένεια σε κάθε γειτονιά. Τονίζουμε ιδιαίτερα το **ζήτημα των ειδικών θεραπειών** (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες) & **τμημάτων των μαθητών της Ειδικής Αγωγής** που τις έχουν άμεση ανάγκη, ότι πολλά παιδιά με Ειδικές Ανάγκες κάνουν βήματα «πίσω», με τον υποχρεωτικό εγκλεισμό.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΩΡΟΥΝ ΑΛΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ :

- **Να αποσυρθεί τώρα η απαράδεκτη τροπολογία του Υπ.Παιδείας που μετατρέπει τη σχολική ζωή σε ριάλιτι!** Δεν πατάει σε κανένα παιδαγωγικό κριτήριο και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών. Το μέτρο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ασύγχρονη και σύγχρονη).
- **να εξασφαλιστούν άμεσα:**
- όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής υγιεινής για όλους
- κατάλληλη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή, επαναλειτουργία όσων σχολείων συγχωνεύτηκαν, με λιγότερους μαθητές ανά τμήμα,
- όλο το απαραίτητο δυναμικό – εκπαιδευτικοί, καθαριότητα, νοσηλεύτές,
- επέκταση της ενισχυτικής διδασκαλίας
- ειδική μέριμνα για τη μεταφορά των μαθητών
- προστασία των ευπαθών ομάδων, με ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία
- ειδικά μέτρα για τη στήριξη των μαθητών των Ειδικών Σχολείων.